

DE KLEINE ANDREAS

zomer 2024

nieuwsbrief Lutherse Gemeente Rotterdam



Andreas (75) in zijn geboortjaar 1949

‘....U bent een bouwwerk van God’.

I Korinthiërs 3 : 9

WELKOM BIJ ONZE DIENSTEN IN DE ANDREASKERK!

Koffie na afloop in de Paardenkamer. Zie ook website

- **Zondag 9 juni, 10.30 uur.**
Gerarde de Jong, kerkelijk werker Oudenbosch.
- **Zondag 16 juni, 10.30 uur.**
Ds. Elbert Grosheide, voormalig predikant Bergsingelkerk.
- **Zondag 23 juni, 10.30 uur.**
*Rachel Wardenaar, predikant in opleiding, lid Lutherse Synode.
Luthers Bruiloft.*
- **Zondag 30 juni, 10.30 uur.**
Helen Florijn. Keti Koti.
- **Zondag 7 juli, 10.30 uur.**
Ds. Taco Smit. Predikant Luthers Delft. Heilig Avondmaal.
- **Zondag 14 juli, 10.30 uur.**
Ds. Hester Radstake. Predikant Luthers Woerden.
- **Zondag 21 juli, 10.30 uur.**
Elsa Aarsen-Schiering.
- **Zondag 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 10.30 uur.**
Zomervieringen.
- **Zondag 18 augustus, 10.30 uur.**
Erna van Wijngaarden.
- **Zondag 25 augustus, 10.30 uur.**
Helen Florijn.

ZOMERVIERINGEN

De Andreaskerk is ook in de zomer elke zondag open voor de kerkganger. Zoals eerder aangekondigd heeft de Kerkenraad besloten om geen zomersluiting meer te houden. Op de zondagen **28 juli, 4 augustus en 11 augustus** is er dus een 'zomerviering'. Dit zal een 'Mette', een eenvoudige ochtendviering zijn, die wordt verzorgd door Mies de Vries-Langelaar, Annie Ruizeveld-de Winter of Helen Florijn. Omdat er in de zomer onderhoud wordt verricht aan de kerkruimte, zullen de vieringen plaatsvinden in een andere zaal van de kerk of bij goed weer wellicht in het Katharinahofje! Houd u er dus rekening mee, dat er deze drie zondagen geen livestream is. Na afloop van de dienst drinken we uiteraard gezellig koffie of thee met elkaar. De diensten beginnen gewoon om 10.30 uur. Ook hartje zomer allen van harte uitgenodigd!

PASTORAAL

Helen Florijn

Op 17 april is de heer H.H. Plenge overleden op 54-jarige leeftijd. Wij bidden zijn achtergebleven gezin, zijn familie en dierbaren Gods nabijheid en kracht toe. In de achter ons liggende periode heeft een aantal van onze gemeenteleden weer zorgen en ziekte moeten dragen. Onder andere: Dien van den Burgh-de Jonge, Betty Dupuis-Spanjersberg, Hans Zellenrath en Marinus Zwijnenburg, Adri van Wijngaarden-van Baaren, Nel Merks-Knetsch, Greet en Piet Postema, Nadja van Muijen, familie Dettmeijer-Groeneveld, Wim en Ria Rijnsburger, het echtpaar van 't Hoogerhuijs en het echtpaar Zee. Wij bidden hen Gods nabijheid en kracht toe. Ook hen, die hier onverhoopt niet genoemd zijn.



DOOR DE OGEN (EN OREN) VAN ANDREAS

Andries Ponsteen

Bach Luther Cellosuites

Op zondag 26 mei werd na de dienst de muziektheatervertelling 'Bach Luther Cellosuites' uitgevoerd in onze kerk, door acteur Thomas de Bres en cellist Joris van Haften. Het werd een inspirerende voorstelling, die vooral over Bach en de cello ging. Luther kwam er minder aan te pas. Begrijpelijk, want Bach werd ten tonele gevoerd in een jaar (1720), dat hij aan een calvinistisch hof werkte. Daar moest hij vooral wereldlijke muziek schrijven en Luther raakt dan uiteraard uit beeld. Dat doet aan de kern van de voorstelling weinig af. Want Thomas was een uur lang een letterlijk sprekende Bach, die haast lijfelijk aanwezig leek. Vooral de mens Bach kwam over het voetlicht, figuurlijk dan, want de voorstelling werd uitgevoerd met minieme theatrale middelen. Bach is dan een dankbare persoonlijkheid om neer te zetten: driftkop, genie, echtgenoot, zelfs roker en zo voort.

Met 4 (soms 5) snaren

Joris speelde tussendoor telkens één of twee delen uit de beroemde 6 cellosuites van de meester. Die suites zijn niet de meest toegankelijke muziek van Bach. Ze zijn geschreven voor een éénstemmig instrument, dat Bach door bepaalde speeltechnieken *meerstemmig* laat klinken. De interactie tussen die stemmen is niet altijd makkelijk te volgen. De prestatie van de cellist is daarom des te groter. Je hebt maar 4 of 5 snaren en daarmee moet je het doen: de klankrijkdom van Bach voortbrengen. Elke cellist weet, dat het spelen van de cellosuites van Bach gelijk staat aan het afleggen van een meesterproef. Daarin slaagde Joris wonderwel.



Een anders gevulde kerk

Er was een omvangrijk en divers publiek naar onze Andreaskerk gekomen. Kerkgangers, mensen uit de wijk, maar ook het cultuurpubliek zo te zien. Met het gratis aanbieden van deze voorstelling heeft onze Lutherse Gemeente aan buitenstaanders een prachtig cultureel visitekaartje afgegeven. Lof voor de externe communicatie van de voorstelling, die zoveel mensen naar de Heer Vrankestraat bracht!

Bach Calvijn Cellosuites

De voorstelling was eigenlijk oecumenisch, want draaide om de tijd dat Bach verbonden was aan het hof in Köthen. Daar heerste het calvinisme. Bach had er geen kerkelijke taken en componeerde vooral wereldlijke muziek. Zo ontstonden iconische werken als de 'Brandenburgse Concerten', het 'Wohltemperiertes Klavier' en de cellosuites van deze voorstelling. Daar mogen we 'Calvijn' best erkentelijk voor zijn.

De zes jaren in Köthen gelden, ondanks het overlijden van zijn eerste vrouw, ook als de meest onbezorgde in Bachs leven. Vanwege dit alles zou de voorstelling dus ook kunnen heten: ‘Bach Calvijn Cellosuites’. Met zo’n ‘wisseltitel’ is het optreden dan meteen geschikt voor andere, zelfs orthodoxe protestantse speelplekken. Maar dat is maar een ideetje ☺. In ieder geval gaf het ‘Theater van de Heelheid’ ons zondag 26 mei een uur lang op aanstekelijke wijze een ander oog en oor voor Bach. En ere wie ere toekomt: er blijft meer dan genoeg Bach over voor Luther.

VAN DE KERKENRAAD

Mies Langelaar

Woensdag 22 mei vergaderde de Kerkenraad, voor de eerste keer met de nieuwe consulent Erwin de Fouw. Na opening van de vergadering stelde hij zich kort voor en gaf hij een toelichting op de stand van het beroepingswerk. De beroepingscommissie is inmiddels aan de slag gegaan, gemeenteleden hebben input kunnen leveren voor de profielschets en namen kunnen geven van kandidaten, die zij geschikt achten als predikant voor onze gemeente. Met dat alles is de commissie aan het werk getogen en dat heeft geresulteerd in een concept-vacaturetekst, die met een paar kleine aanpassingen is vastgesteld door de Kerkenraad. De commissie heeft ook een tijdpad geschetst, waarbij toegewerkt wordt naar intrede van de nieuwe predikant begin januari 2025.

Een ander belangrijk punt op de agenda vormden de jaarstukken van Kerkrentmeesters, Diaconie en het Weeshuisfonds. Alle jaarrekeningen werden goedgekeurd en vastgesteld en zullen, met uitzondering van die van het Weeshuisfonds, gepresenteerd worden aan het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB).

De Kerkenraad heeft ingestemd met de voordracht van Rudi Ruigendijk als lid van het bestuur van het Weeshuisfonds namens de Kerkenraad. Omdat de huidige voorzitter, Hans Spliethoff, eind dit jaar zal terugtreden, gaat Rudi deze functie vervullen.

Jeroen van Velzen en Mies Langelaar hadden een gesprek met de Kerkenraad van de Lutherse Gemeente Dordrecht en gaven een terugkoppeling daarvan. Dordrecht wil graag als ‘huisgemeente’ van de Lutherse Gemeente Rotterdam verder. Wij hebben aangegeven dat wij daar welwillend tegenover staan. Wel hebben wij gesteld, dat wij voor de komende onderhandelingen over die samenwerking twee duidelijke uitgangspunten hebben: wij kunnen geen bestuurskracht leveren aan ‘Dordrecht’ en er moet een oplossing gevonden worden voor het gebouw daar.

Beheer en onderhoud van een monumentale kerk als die in Dordrecht passen immers niet bij de financiële situatie van de Lutherse Gemeente Rotterdam. Mevrouw Span die, namens de Synodale Commissie, luthers ‘Dordrecht’ in dit traject begeleidt, zal een conceptovereenkomst opstellen, waarin met deze punten rekening wordt gehouden. In afwachting daarvan vervolgen wij het proces met belangstelling.

Tot slot hebben wij lopende zaken besproken, waaronder de planning van Luthers Bruiloft op 23 juni als afsluiting van het seizoen. Verder is het zomerreces besproken. Er zullen 3 zondagen ingevuld worden met een aangepaste dienst, iedereen is daarbij even welkom als altijd (zie ook hierboven bij ‘kerkdiensten’).

VACATURE PREDIKANT

De Beroepingscommissie heeft, na raadpleging van de gemeente, een vacaturetekst opgesteld voor de werving van onze nieuwe predikant. De vacaturetekst is inmiddels goedgekeurd door de Kerkenraad. We zullen deze tekst gebruiken voor publicatie op de website van de landelijke PKN en andere media. U vindt de vacaturetekst als losse bijlage bij deze nieuwsbrief.

PASTORAAL WERKER

Helen Florijn is momenteel in dienst als pastoraal werker van de Lutherse Gemeente Rotterdam. Zij heeft een dienstverband op tijdelijke basis voor 21 uur per week. De werkzaamheden bestaan uit pastoraat, voorgaan in diensten en gemeentewerk, zoals catechisatie. Dit betekent, dat Helen niet onbepaald de hele week beschikbaar is voor gemeenteleden en dat er moet worden geprioriteerd. Wanneer u een pastorale behoefte heeft, kunt u zich uiteraard wenden tot haar of de ouderlingen. Dan wordt uw vraag snel behandeld. Bij voorkeur eerst even mailen via heflorijn@gmail.com of sms-en/appen op 0617857478. Dan belt zij u terug. De werkdagen van Helen voor onze gemeente zijn dinsdag en donderdag.

ANDREASKERK 75 JAAR: OPROEP

Het omslag van deze 'Kleine Andreas' loopt al een beetje vooruit op het 75-jarig bestaan van de Andreaskerk dit jaar. Er is een kleine werkgroep gevormd van Freek Houweling, Mies Langelaar en Andries Ponsteen, die na de zomer komt met een voorstel voor een gepaste verjaardag van onze kerk. Heeft u nog foto's of verhalen van en over de Andreaskerk van vroeger? Contact dan Andries Ponsteen 0638466960. Hieronder nog twee plaatjes uit 1949. Het terrein ten noorden van de kerk was nog onbebouwd.



ZWAAN-ZIT-AAN

Mies Langelaar

Donderdag 16 mei was er na ruim een jaar weer een 'Zwaan-zit-aan' maaltijd en hoe kan het ook anders: er stonden asperges op het menu. Er hadden zich 15 personen aangemeld, dus dat betekende het schillen van ruim 60 asperges, want bij zo'n menu hoort natuurlijk een heerlijke aspergesoep. Die soep kon in de eigen keuken worden voorbereid, maar gelukkig konden we de rest van de maaltijd prima verzorgen in de keuken van de predikantswoning. Onze kosteres Greet Postema had de tafels prachtig gedekt en rond 5 uur druppelden de eerste gasten binnen. Zij werden door Nel Merks verwelkomd met een lekker glaasje wijn of sap en om 6 uur startte de maaltijd. Na de soep waren er asperges met naar keuze gerookte zalm of beenham, een eitje en Hollandaise saus (verzorgd door Nel Merks) of botersaus, met een krieltje in de schil. Tot slot heerlijk kruimelgebak met aardbeien en slagroom en een kopje koffie of thee.

Annie Ruizeveld de Winter, Nel Merks-Knetsch en Mies Langelaar waren blij dat ze dit weer konden organiseren en hopen de volgende keer opnieuw velen van u te mogen begroeten. De volgende 'Zwaan-zit-aan' staat in het teken van een Indische rijsttafel en zal na de zomer worden gehouden.



LUTHERS BRUILOFT

Landa Groeneveld

Elk jaar vieren we 'Luthers Bruiloft' als sluiting van het seizoen, met een feestelijke dienst en een leuk middagprogramma in de tuin van de Andreaskerk. Dit jaar op zondag 23 juni, na de dienst (van 10.30-11.45 uur), in het Katharinahofje, genoemd naar de vrouw van Martin Luther. Zij trouwden 499 jaar geleden - een huwelijk tussen een voormalige monnik en een non was toen heel bijzonder! Neem gerust zelfgemaakte hapjes mee, die passen bij een Duitse BBQ, zoals een aardappel- of een gemengde salade. Geef dit dan wel even van tevoren door. Eindtijd: zolang het gezellig blijft! Vindt u het leuk om ook iets te eten klaar te maken? U kunt dat doorgeven aan onze kosteres Greet Postema of bij Lianda Groeneveld, ouderlingen@luthersrotterdam.nl

COLOFON

Redactie: Mies Langelaar, Andries Ponsteen (eindredacteur/ 0638466960)

Bijdragen: Mies Langelaar, Jeroen van Velzen, Andries Ponsteen.

Distributie: Greet Postema. Foto's Andreaskerk in aanbouw: Stadsarchief Rotterdam.

Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, 3036 LB, Rotterdam, 010-4222472.