



Lutherse gemeente Rotterdam



In deze vitrinekast staan enkele voorwerpen. Achter die voorwerpen gaan verhalen schuil en zij verwijzen naar momenten uit de geschiedenis van lutheranen; het accent ligt op Rotterdam.

Bovenste glazen plaat:

Van 1736 tot het bombardement in 1940 stond de Lutherse Kerk aan de Wolfshoek, op de hoek van de Wijnstraat en de Post-hoornsteeg. Een bekende **tegels** werd bij Zenith in Gouda gemaakt ter herinnering aan de verwoeste kerk. En de in vergetelheid geraakte heer Eckhardt maakte in de oorlog al deze afbeelding: een **ets op hout** met een hete naald.

Na de oorlog werd in 1948 de huidige Andreaskerk in gebruik genomen. Bij het 40 jarig bestaan van dit gebouw een **bord** gemaakt door Ruud Bergkotte te Rockanje. In 2002 werd door middel van een **boekenlegger** gememoreerd dat de zogenaamde zeemanskerken al een kwart eeuw met elkaar de Hervormingsdag vieren in de Andreaskerk.

Tweede glazen plaat:

Glazen: onder lutheranen die naar de Nederlanden emigreerden waren veel ambachtslieden. In Leerdam waren dat glasblazers.

Een **voorzittershamer** van de kerkenraad. Op de ene zijde is een zwaan, op de ander zijde een Lutherroos afgebeeld.

Derde glazen plaat:

De *Nederlandse Luthersche Jeugdorganisatie 'de Wartburg'* werd opgericht in 1922. Zij had afdelingen in het gehele land. Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan werden **bekers en borden** gemaakt bij Sfinx in Maastricht.

Weeskinderen droegen in de achttiende eeuw kleding waaraan zij te herkennen waren; niet alleen als weeskind ook als lutheraan.

Op de bodem

De grote lezenaar van de Wolfshoekkerk had de vorm van een adelaar, een stuk van zijn vleugel werd in het puin teruggevonden.